

HANTUM

Protestantse gemeente Hantum c.a.



Jaargang 27 - nummer 17
vrijdag 25 september 2020

Zondag 27 september

Zie de uitnodiging die u reeds heeft ontvangen

1e collecte Diaconie

2e collecte Eredienst PKN: Collecte Vredeswerk

Zondag 4 oktober

9.30 uur Dienst geheel verzorgd door muziekgezelschap Samoosara

1e collecte: ?

2e collecte: ?

Van de pastor

Komende zondag 27 september trappen we het winterseizoen af met de startzondag. We hopen dat op ontspannen manier verspreid over de 4H dorpen te gaan doen. Nog altijd gaat dat niet met iedereen, juist een aantal mensen die verlangen naar het bij elkaar zijn als gemeente moeten nog thuis blijven om hun gezondheid. We missen het spontane. We hopen ondanks dat op een goede startzondag. Het thema is: Het goede leven! Mocht u nog vergeten zijn u op te geven en dit alsnog willen doen, dit kan bij Janke Kuipers: 06-23 24 20 91.

No dan, yt dyn brea mei wille en drink dyn wyn mei in fleurich sin, want watsto dochst, hat God allang sa wollen. (Preker 9: 7, NFB)

Op zondag 4 oktober is het Israëlzondag. Het Jiddisch muziekgezelschap Samoosara zal deze dienst voor ons verzorgen. Het belooft een muzikale ontdekkingsreis te worden door de Joodse cultuur. Het thema: Mazzeltov: het goede dat je toevalt. De dienst is een 1,5 meter dienst en zal ook later online beschikbaar zijn.

Gelukkig kunnen we nu ook starten met het jeugdwerk. De zondagschool, de jeugdclubs en de catechese beginnen na het startweekend. Afgelopen tijd heb ik het bezoekwerk in de gemeente weer opgepakt, met enige afstand lukt dit prima. 's Woensdags is mijn vaste dag in Hantum, dan ben ik tussen de bezoeken door in de kerk. Al heb ik de komende tijd 's woensdags zo nu en dan de cursus over voortgaan in de eredienst, de eerstvolgende cursusdag is 7 oktober. Dan ben ik dus niet in Hantum.

*Een hartelijke groet,
Wiebe Feddema*

Verjaardagen 75+

Op 30 september hoopt de heer A. de Wilde, De Terpen 25, 9147 BA Hantum zijn verjaardag te vieren. Namens de gemeente de hartelijke felicitaties. Voor het komende levensjaar bidden we u Gods zegen toe.

Huwelijksjubileum

Op 4 oktober is het 35 jaar geleden dat Jelle Jan en Wiesje de Wilde-Keizer elkaar het ja-woord hebben gegeven. Van harte gefeliciteerd met dit jubileum. Als gemeente wensen we jullie, samen met allen die jullie dierbaar zijn, nog veel gelukkige en gezonde huwelijksjaren toe. Het adres is Kennemareed 2, 9147 BT Hantum.

Mutaties kerkelijk erf

Dhr. M. van Oosten en mevr. T. van Oosten-Schuurmans zijn vanuit Hantumhuizen verhuisd naar Houtkolk 26, 9101 BH Dokkum. Zij hebben verzocht voorkeurslid van onze gemeente te willen zijn.



Bloemengroet

Vanuit de kerk is er een bloemengroet bezorgd bij de volgende gemeenteleden: fam. Elzinga-Benedictus (van harte welkom in de gemeente), fam. Bandsma-Jepma (huwelijksjubileum) en mevr. W. de Jong-Geerlinks (verjaardag).

Het beamerteam is op zoek ...

De afgelopen maanden hebben we de diensten vanuit de kerk opgenomen en online gezet via YouTube. Dit is steeds verzorgd door mensen van het beamerteam. Beamerteamleden zorgden ook toen voor de presentatie die tijdens deze diensten werden getoond, zoals we ook voor die tijd al deden. Ook nu we wel weer fysiek bij elkaar komen, worden voor hen die de dienst niet bij kunnen wonen de diensten opgenomen én is er iemand nodig die de liederen op de beamer laat zien. Dit betekent dat er elke dienst 2 beamerteamleden ingezet worden. Eerst was dit om de week, maar inmiddels weer elke week. Je zult begrijpen dat dit best wel impact heeft, mede omdat een aantal van de beamerteamleden ook andere functies vervullen binnen de kerkdienst. Daarom zijn we op zoek naar mensen die hier affiniteit mee hebben.

Flans jij zo "even" een Powerpoint in elkaar, heb je affiniteit met techniek of vind je het leuk om achter de camera te staan? Neem dan contact op met één van de beamerteamleden! We verwelkomen je graag binnen onze gezellige groep!

De beamerteamleden;

Sjoerd Bolhuis, Albert Kuipers, Jelle Douwe Miedema, Klaas Jansma en Anja Dijkstra
bteamhantum@live.nl

Open Leerhuis

Als leerhuiscommissie willen we het nieuwe seizoen toch weer starten met een aangepaste versie voor dit jaar wat betreft de invulling van de avonden i.v.m. de onzekere coronatijd, wat ons allemaal steeds bezighoudt.

Voor de eerste avond op donderdag 8 oktober a.s. is onze kerkelijk werker Wiebe Feddema uitgenodigd met het onderwerp "Omgaan met lijden".

Als lijden ons mensen treft is dat hard en verdrietig. Mensen reageren daar verschillend op.

Ook de rol van het geloof daarin is verschillend.

Met elkaar hopen we op een goede avond en over dit onderwerp de gedachten te wisselen .

U of jullie worden hierbij van harte uitgenodigd.

De volgende leerhuisavond is gepland op donderdag 19 november. Met als spreker drs. Janneke Kerkhof - de Vries . Het onderwerp is naar aanleiding van het boek "Mindful met Jezus". Zij zal daar uitleg van geven.

De avonden beginnen om 20.00 uur, locatie d'Ald Skoalle in Hantum, met inachtneming van coronamaatregelen.

Namens de leerhuiscommissie: Fo Vos, Anna Joukje v.d. Meulen, Marieke Postma

Bericht van de GemeenteGroeiGroep

Na overleg met de kerkenraad en de deelnemers heeft de leiding besloten dat we weer beginnen in december. U krijgt bericht wanneer onze startavond is.

Jan Heeringa



Collecte

De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers:

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente.

Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 9 oktober a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 2 oktober sturen naar het e-mailadres van het kerkblad pghantum@geandewei.nl of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.